

De oogst:
meer gevulde zakken
dan mensen



Aan de kop van
de Maredijk houdt
men blijkbaar van
orchideeën.
Of ging er drank in?
Of dope?



Dankzij deze waag-
hals is het Avonturen-
eiland weer netjes.
Eventjes

VERDER
IN DIT NUMMER

In the Spotlight:
Ine Alting2

1 september:
Maredag/Straatmaaltijd2

Het groene spoor3

Foto's van de nieuwjaarsborrel3

16 april:
ALV + overleg over Buurtvisie3

Gespot in de boekenkast3

Wordt lid.....3

Agenda.....4

Welkom in de buurttuin.....4

Winter en ijspret in de wijk4

DE SLODDERVOSSEN VAN DE MAREDIJKBUURT



Al snel bleken de juttassen
te klein voor alle zoi,
pardon, 'grondstoffen'.

Sandra uit de Aloëlaan wist niet goed wat voor haar verjaardag te vragen. Hella had een geweldig idee voor een cadeau: we gaan iets nuttigs doen! Dus deed zij een oproep aan Sandra's vrienden en familie om te helpen bij verschillende opruimmissies.

Na een rondje grondstof juttan op het Katwijkse strand was op een zaterdag in januari de eigen buurt aan de beurt.

Een enthousiast ploegje vrienden en buurtbewoners kamde de straten van de Maredijkbuurt uit. Menige passant was verbaasd: 'hebben jullie een taakstraf?', 'daar is de gemeente toch voor?' of 'nieuwe baan?'. De ploeg antwoordde blijmoedig en haalde een flinke oogst binnen van troep die door sloddervossen was achtergelaten.

Tijdens de soep na de actie ging het direct over plannetjes om dit later in het voorjaar te herhalen.

Sandra blogt over al haar opruim missies.

Zie <https://degroteschoonmaak.wordpress.com/2018/01/14/missie-2/>

DE VISIEGROEP KIJKT VOORUIT

In december deed het bestuur van de Vereniging Maredijkbuurt in deze Buurtkrant een oproep mee te denken over de toekomst van de wijk. Het bestuur vond het tijd om alles wat speelt in de buurt meer in samenhang te bekijken. Enkele bewoners reageerden enthousiast en inmiddels is deze Visiegroep druk in de weer met het formuleren van een Buurtvisie. Magda Zilienska en Roeland Paardekoper uit de Aloëlaan, Dik Toet van de Maredijk en Connie van Paridon, Koos van Putten en Jeroen Jansz uit de Marislaan schrijven een beknopt document over wat ze goed vinden in de wijk, wat ze willen verbeteren in de komende jaren en zaken waar ze graag vanaf willen. Het gaat onder meer over de gezellige en ondersteunende (sociale) activiteiten in de wijk, het leefklimaat in de straat (verkamering, verpauperde panden, fietswrakken), het leefklimaat in de breedte (fijnstof, herrie), de vergroening van de wijk (van perkjes tot en met zonnepanelen), de ruimtelijke

ordering en het verkeer (Schuttersveld, Schipholweg, Valkbrug, Stationsgebied).

De Visiegroep en het bestuur van de Vereniging Maredijkbuurt leggen de eerste versie van de Buurtvisie graag aan alle bewoners voor tijdens een openbare bijeenkomst op maandag 16 april om 20.30u in Het Maredijkhuis, direct aansluitend op de Algemene Leden Vergadering van de Maredijkbuurt.

Begin april ontvangen alle bewoners van de wijk een folder in de bus waarin de Visiegroep de hoofdpunten van de visie presenteert. De folder zal ook enkele stellingen en vragen bevatten die bedoeld zijn als voorbereiding op de openbare bijeenkomst van 16 april. We nodigen alle bewoners uit mee te denken. **Noteer 16 april vast in je agenda.** Als je in de tussentijd al wilt reageren, zoek dan een van de 'visieleden' op of stuur een e-mail naar maredijkbuurt@gmail.com

In the spotlight: Ine Alting

(deel van interview opgenomen op 19 november 2014)

Ine Alting wordt geboren in 1928, in Rijnsburg. In de jaren twintig werkt haar vader bij de Zilverfabriek in Voorschoten. "Maar toen kwam de malaise. Mensen kochten minder zilver. Mijn vader vond een nieuwe baan op het gemeentehuis van Rijnsburg. Onze broer Henk is nog in Voorschoten geboren, maar mijn zus Ans en ik kwamen in Rijnsburg ter wereld."

Het gezin woont op een bovenhuis van de gemeente. " 's Nachts stonden de vuilniswagens onder ons huis geparkeerd. En achterin was daar een loketje, waar werklozen zich over-



Einde van de Marewijk met het huis van de familie Alting

Bommen bij Warmond

Alle drie de kinderen Alting bezoeken het gymnasium aan de Fruinlaan. "In de oorlog hadden we daar halve dagen school met lesuren van 20 minuten. We zijn ook geëvacueerd naar de Langebrug. In dat gebouw zat 's middags de HBS en 's ochtends dus het gymnasium. Ik weet ook nog dat we schooleten kregen."

Op een dag maakt ze iets vreselijks mee. Lopend met haar zus gaat ze naar Sassenheim met een oude kinderwagen. "Tulpenbollen kopen, dat wilden we. Er waren genoeg bollen, want de export lag natuurlijk stil door de oorlog." Ze lopen in een zijstraat van de Rijksweg 4A (nu A44) richting Warmond als er bommen vallen. "Het doelwit was Sikkens lak en ook een konvooi dat daar op de weg reed. Langs de weg hadden de Duitsers grote mangaten gemaakt en daar schuilden we in. We renden van gat naar gat met de kinderwagen. Soms

circelde een vliegtuig boven ons hoofd. Een paard sloeg op hol. Vreselijk."

Na de oorlog haalt ze haar gymnasiumdiploma bèta en wil ze graag medicijnen studeren. "Helaas had mijn moeder er het geld niet voor. Via een vriendin kwam ik toen op het idee om voor medisch analiste te gaan leren."

Slootje naar station

Na het behalen van het diploma treint ze naar Rotterdam om daar te werken op het laboratorium van het Sofia-ziekenhuis. "Naar het station liep ik vanaf de Marewijk de Aloëlaan uit en dan rechtdoor. Dan liep je over het Schut-

'Na de oorlog, toen mensen een auto kregen, werd het krap in de straat'

terveld en daar lag een plank over een slootje en dan was je er. Het was geen gebaande weg; eigenlijk moest je via de Rijnsburgersingel en de Stationsweg lopen."

Na acht jaar vindt ze werk bij het Diaconessenhuis in Leiden, dat in 1963 verhuist van de Witte Singel naar de Houtlaan. Ze vertelt over de ontwikkelingen in haar vak. "Vroeger nam ik zelf bloed af bij een patiënt. Later gebeurde dat niet meer. Dat vond ik wel jammer. Je had geen contact meer met de mensen." De handelingen worden steeds minder handmatig. Nog later doet de computer zijn intrede. In 1993 volgt pensioen. Mevrouw Alting is net als haar zuster een tijdje koster van de kapel van het Diaconessenhuis geweest. Handwerken en weven zijn haar hobby's. "Ik ben nooit getrouwd, maar onze broer kreeg vier kinderen. Voor hen zaten mijn moeder en ik vroeger altijd te breien."

tersveld en daar lag een plank over een slootje en dan was je er. Het was geen gebaande weg; eigenlijk moest je via de Rijnsburgersingel en de Stationsweg lopen."

Na acht jaar vindt ze werk bij het Diaconessenhuis in Leiden, dat in 1963 verhuist van de Witte Singel naar de Houtlaan. Ze vertelt over de ontwikkelingen in haar vak. "Vroeger nam ik zelf bloed af bij een patiënt. Later gebeurde dat niet meer. Dat vond ik wel jammer. Je had geen contact meer met de mensen." De handelingen worden steeds minder handmatig. Nog later doet de computer zijn intrede. In 1993 volgt pensioen. Mevrouw Alting is net als haar zuster een tijdje koster van de kapel van het Diaconessenhuis geweest. Handwerken en weven zijn haar hobby's. "Ik ben nooit getrouwd, maar onze broer kreeg vier kinderen. Voor hen zaten mijn moeder en ik vroeger altijd te breien."

1 SEPTEMBER MARE DAG/STRAATMAALTIJD

Vorig jaar genoten van de Mare dag? Dat doen we dit jaar weer! Op zaterdag 1 september zijn er allerlei activiteiten rond de Speeltuin en op de Marewijk.

Zet 1 september vast in je agenda.
Later meer informatie.



HET GROENE SPOOR

Na de groene start in de Aloëlaan volgen er meer straten. Inmiddels hebben zich bewoners van de Maredijk en de Oranjerie gemeld.



De Poelgeest- en de Schutterstraat gaan binnenkort op de schop en krijgen bij de herinrichting verschillende plantvakken. Reden om met de vertegenwoordigers uit de verschillende straten om de tafel te gaan zitten en de aanpak op elkaar af te stemmen.

Ambtenaren van de gemeente Leiden waren aanwezig om de bewoners op de verschillende mogelijkheden te wijzen.

In de Aloëlaan zijn alle tuintjes en plantvakken al aangelegd. Het ziet er strak uit. Samen met de bewoners worden de planten uitgezocht. Dit alles kan leiden tot een gezamenlijke plantdag.

De Maredijk en de Oranjerie zijn in een nog wat vroeger stadium. Hier krijgen de bewoners binnenkort een flyer in de bus. Gevraagd wordt om mee te doen aan de beplanting en het onderhoud van de tuintjes.

Om te weten hoe het er uit gaat zien, hier alvast een foto impressie van de Aloëlaan (nog zonder beplanting).



FOTO'S VAN DE NIEUWJAARSBORREL



16 APRIL ALGEMENE LEDENVERGADERING + BUURTVISIE

Op maandagavond 16 april om **20.00 uur** is de volgende **ALV** in het Maredijkhuis. We (de bestuursleden van de buurtvereniging) leggen verantwoording af over het afgelopen jaar en de financiën en bestuurszaken worden besproken.

Vanaf **20.30 uur** wordt de **Buurtvisie** besproken. Vanaf 20.30 uur is de vergadering dus open voor alle buurtbewoners.

Meer informatie over de Buurtvisie vindt u op pagina 1 van deze buurtkrant.

Hoe meer mensen betrokken zijn, hoe sterker we de buurt kunnen vertegenwoordigen en hoe beter de plannen verankerd zijn in onze buurt.

Wij ontmoeten u graag deze avond.

Leden van de buurtvereniging ontvangen nog een uitnodiging (met bijbehorende stukken) per e-mail. Alle buurtbewoners ontvangen binnenkort een flyer in de brievenbus over de Buurtvisie.

GESPOT IN DE BOEKENKAST

Jan Terlouw "Oorlogswinter" en "Koning van Katoren"



WORDT LID

Wij hebben uw steun nodig

De buurtvereniging heeft inmiddels 200 leden, mensen die zich betrokken voelen met elkaar en met de buurt.

Bent u nog geen lid van de buurtvereniging? Vul dan het aanmeldformulier in op onze website www.maredijkbuurt.nl.

Het kost u slechts 5 euro per jaar. Wilt u het formulier in uw brievenbus ontvangen? Belt u dan 071-5139225 of loop langs bij Aloëlaan 41a (secretaris Christa de Boer).

ACTIVITEITEN AGENDA

Activiteiten in het Maredijkhuis

ZONDAG	25 maart	
	15:00	Aan tafel bij Ruud. Talkshow door Ruud Binnendijk, entree 2 euro. Gasten: Nannette Ris, directeur van de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal en een schrijver (Joost Vullings of Alexander Münninghoff)
MAANDAG	11:00	Singin. Contact: Joke Spannenburg, tel 071 522 25 09
	14:00	Wandelen met wijkgenoten, verzamelen voor de speeltuin.
DINSDAG	10:30	Koffieochtend (inloop), boeken in de wijk, handwerken, haal meer uit je iPad en buuv.nu Contact: Christa de Boer, tel 06 526 49 828
	20:00	Repetitie Leydse Kluchten Compagnie, meer info www.leidsekluchtencompagnie.nl
WOENSDAG	10:00	Speel-O-Theek Klapstuk, contact 06 242 11 018, www.sot-klapstuk.nl
	10:00	Boeken in de wijk
DONDERDAG	10:30	Lekker Bewegen / Bewegen voor Ouderen. Contact: Dik Toet 06 233 48 489
	19:00	Klaverjassen 'Tot ons genoeg' 071 888 72 58
VRIJDAG	20 april, 18 mei en 15 juni	
	17:30	Eten op de Maredijk. Aanmelden via etenopdemaredijk@gmail.com . 5 euro per persoon, kinderen 2,50 euro.
ZATERDAG	10:00	Speel-O-Theek Klapstuk
	10:00	Boeken in de wijk

Overige activiteiten

16 april 20:00 Algemene Leden Vergadering en bespreking buurtvisie, Maredijkhuis.

COMPUTERLES AAN HUIS, contact: Ruud v/d Kerkhof, tel 06 497 76 409

BUURTTUIN TAMBOERPAD, contact: Bert van Sprundel, tel 06 136 81 169

GEVELTUINTJES, contact: Marian Smit, mariansmit@casema.nl

BUUV.NU, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489

SPEELTUIN, open ma-vrij 10:00 tot 17:00, regelmatig op zaterdag, zie website svmaredijk.nl

RINGWEG NOORD, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489

Willem van Egmond Wijkagent Leiden Centrum Langegracht 11 2312 NV Leiden 0900-8844 willem.van.egmond@politie.nl 06-50561410

WELKOM IN DE BUURTTUIN

Nu de lente er weer aan komt is de buurttuin een heerlijke plek is om te gaan zitten.

Is hij nog op slot? U bent toch van harte welkom. Het cijfer-slot kunt u openen met **1952**.

Ook voor wie er in de avond rustig wil genieten. Graag afsluiten als u weggaat.



WINTER EN IJSPRET IN DE WIJK

